

## <<Ο Αντώνης Μπενάκης>>

( Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη ) Δ2

Ο Αντώνης Μπενάκης ζούσε στην Αίγυπτο μαζί με την οικογένειά του. Ο μπαμπάς του ήταν έμπορος και γι' αυτό άφησε τα παιδιά του, την Αλεξάνδρα, την Πηνελόπη, τον Αντώνη και τον Αλέξανδρο στο θείο Ζωρζή και τη θεία Μαριέττα, να μείνουν όλοι μαζί στον Πειραιά.

Ο Αντώνης ήταν πάρα πολύ άτακτο παιδί. Συνέχεια τον μάλωναν όλοι και η φραπεζιέρα, η κυρία Αφροδίτη, και η θεία Μαριέττα και ο θείος Ζωρζής... Όμως ο Αντώνης είχε ένα άλλο χάρισμα. Ήταν ειλικρινής.

Ο Αντώνης ήταν και μεγάλος συλλέκτης. Άμα καμιά φορά τύχαινε και έβλεπες τις τσέπες του, θα βγαίναζόσανα. Είχε βόλους, κουκλιτσές από διάφορες χώρες, λάσπαχα... Το πολυτιμότερο όμως πράγμα ήταν ένα γραλί που είχε πέσει μια φορά από τον πολυέταλο της εκκλησίας και ο παπάς τού το είχε χαρίσει.

Μετά από λίγα χρόνια ο Αντώνης Μπενάκης, που έγινε ένας από τους σπουδαιότερους ευεργέτες, έδωσε όλη του τη συλλογή στο κράτος, ακόμα και το σπίτι του. Ύστερα το κράτος έκανε το σπίτι του ένα τέλειο μουσείο. Μερικοί φίλοι του Αντώνη έδωσαν κι αυτοί τις συλλογές τους και έτσι φτιάχτηκε το μουσείο για ολοκληρωμένο. Τώρα έρχονται πολλοί τουρίστες, θαυμάζουν το μουσείο, τους αρέσει και έτσι το Μουσείο Μπενάκη βραβεύτηκε και εκλέχθηκε ως ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου!!!

Ο Αντώνης →  
Μπενάκης



Σήμερα ο κύριος μας είπε ότι θα πάμε στο μουσείο Μπενάκη όλη η Τετάρτη τάξη. Μέχρι να ξεκινήσουμε, ο κύριος μας έδειξε ένα βίντσο που του το είχαν δώσει από το Μουσείο Μπενάκη. Μόλις τελείωσε, κάναμε δυάδες, μπήκαμε στο λεωφορείο και σε λίγο είχαμε φτάσει.

Μπήκαμε στο μουσείο και τότε τι να δούμε! Τον κύριο Παπανδρέου να είναι ακριβώς μπροστά μας! Μας χαιρέτησε, μας έκανε μερικές ερωτήσεις για το σχολείο μας και τότε ήρθε μια κυρία, που νομίζω πως την έλεγαν Σοφία, να μας ξεναγήσει. Ξεκίνησε να μας μιλάει για τη ζωή και το έργο του Αγαθού Μπενάκη κι εμείς ακούγαμε με προσοχή:

Λένα  
Ξέρρα Δ2