

Εκδρομή στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων

Την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων.

Στην αρχή περπατήσαμε στη Ρωμαϊκή Αγορά. Η Ρωμαϊκή Αγορά είχε έκταση 100×100 και εκεί παλιά μαζεύονταν οι Αθηναίοι για να φιλοσοφήσουν, να κάνουν συζητήσεις και ψώνια. Σήμερα σώζονται μόνο μερικές κολώνες. Επίσης είδαμε το κτίριο των Αέρων. Είναι ένα οκταγωνικό κτίριο που έχει σε κάθε έδρα σκελισμένο έναν άνεμο και στην κορυφή του υπάρχει ένας ανέμοδεικτής.



Αφού είδαμε όλοι αυτά καθίσαμε να ξεκουραστούμε και να φάμε κάτι και μετά προχωρήσαμε για το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, το οποίο στεγάζεται σε ένα πολύ παλιό αρχοντικό στην Πλάκα.

Μπήκαμε στο τριώροφο κτίριο, που χωρίζεται σε 4 επίπεδα. Σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα βρίσκεται και μια ομάδα μουσικών οργάνων, ανάλογα με τον τρόπο που δημιουργούν ήχο.

Ξεκινήσαμε από τον πρώτο όροφο. Εκεί βρίσκονταν τα έγχορδα μουσικά όργανα.

Υπήρχαν μπουζούκια, κιθάρες, ούτια, βιολιά, λύρα κρητική, λύρα παντοιακή. Δοκιμάσαμε να παίξουμε μπαγλαμά.

Μετά πήγαμε στο ισόγειο με τα πνευστά όργανα. Εκεί είδαμε κλαρίνα, φλάουτα, φλογές

γκάιντες, πιπίζες. Η ζεναγός μας ρώτησε αν ένας σωλήνας παράγει ήχο και σχεδόν όλοι απαντήσαμε όχι. Όταν στριφογύρισε το σωλήνα, αυτός έβγαζε ήχο. Όσο πιο γρήγορα στριφογυρούσε το σωλήνα, τόσο πιο ψηλό ήχο έβγαζε.



Πιο δίπλα υπήρχαν τα κρουστά όργανα. Είδαμε τύμπανα, νταούλια, ντέφια, κύμβαλα, τουμπέλεκια μεταλλικά, τουμπέλεκια πήλινα. Μέχρι και τα κουτάλια είναι σε αυτήν την κατηγορία. Γενικά έτσι παράγει ήχο ενώ το χτυπάς, ανήκει στην κατηγορία των κρουστών. Η ζεναγός μας ξέδωσε σε κάποιους κουτάλια και στους υπόλοιπους κύμβαλα. Μετά έβαλε έναν Αφρικανικό χορό στο ραδιόφωνο και μας είπε να χτυπάμε τα κουτάλια και τα κύμβαλα ταυτόχρονα. Κάνουμε διατάγματα για να τρώμε και μετά πηγαίμε σε μια αίθουσα με έναν κύριο που μας ξέδειξε κουδούνια και κάποιους ανθρώπους που τα φτιάχνουν. Μετά παίζαμε ένα παιχνίδι όπου έπρεπε να ξεχωρίσουμε τον ήχο των κουδουνιών των προβάτων και των κουδουνιών των κατσικιών. Μετά έπρεπε σε 1 λεπτό να βρούμε ένα σύνθημα για να δώσουμε τα καλά πνεύματα. Ήμουν σίγουρος ότι τα δίνουμε όλα!!! Ήταν πολύ ενδιαφέροντα εκδρομή γιατί είδαμε και μάθαμε πολλά πράγματα. Περάσαμε όμορφα και θα θέλαμε να κάνουμε κι άλλες τέτοιες εκδρομές.