

28η Οκτωβρίου 1940

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτώβριου το 1940 ,ο Ιταλός πρέσβης στη Αθήνα ,Εμανουέλε Γκρατς επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά ,στην οικία του δεύτερου, στην Κηφισιά ,τελεσίγραφο , με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο ,προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού βασιλείου ,(λιμένες ,αεροδρόμια κλπ.),για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεων του για τη μετέπειτα προώθηση του στην Αφρική. Μετά την άρνηση του δικτάτορα (το γνωστό «όχι», Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα .

Ο πόλεμος κράτησε 2 χρόνια κατά τη διάρκεια του οι Έλληνες πολέμησαν ηρωικά και οι γυναίκες Ελληνίδες πρόσφεραν και αυτές μεγάλη βοήθεια, πλέκοντας μάλλινα ρούχα , κουβαλώντας τρόφιμα και πολεμοφόδια ,πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους και ότι άλλο χρειαζόταν .



Γιάννης

28^η Οκτωβρίου 1940

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28^{ης} Οκτωβρίου του 1940 , ο Ιταλός

Πρέσβης στην Αθήνα , Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά , στην οικία του δεύτερου, στην Κηφισιά τελεσίγραφο , με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, (λιμένες, αεροδρόμια κλπ.) , για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεων του για τη μετέπειτα προώθηση τους στην Αφρική. Μετά την άρνηση του δικτάτορα (το γνωστό «όχι») , ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα. Ο πόλεμος κράτησε δύο χρόνια και κατά τη διάρκειά του οι Έλληνες πολέμησαν ηρωικά και οι γυναίκες Ελληνίδες πρόσφεραν κι αυτές μεγάλοι βοήθεια , πλέκοντας μάλλινα ρούχα που , κουβαλώντας τρόφιμα και πολεμοφόδια , πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους κι ότι άλλο χρειαζόταν.



ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

28^η Οκτωβρίου 1940

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28^{ης} Οκτωβρίου του 1940 , ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα , Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά στην οικία του δεύτερου στην Κηφισιά, τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την

ελεύθερη διέλευση του δεύτερου, στην Κηφισιά , τηλεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου,(λιμένες, αεροδρόμια κλπ.),για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεων του για τη μετέπειτα προώθηση του στην Αφρική . Μετά την άρνηση του δικτάτορα (το γνωστό «όχι»), Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα. Ο πόλεμος κράτησε δύο χρόνια και κατά τη διάρκειά του οι Έλληνες πολέμησαν ηρωικά και οι γυναίκες Ελληνίδες πρόσφεραν κι αυτές μεγάλη βοήθεια, πλέκοντας μάλλινα ρούχα, κουβαλώντας τρόφιμα και πολεμοφόδια, πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους κι ότι άλλο χρειαζόταν.



Μυρτώ και Έλλη

28 Οκτωβρίου 1940

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28^{ης} Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά , στην οικία του δεύτερου , στην Κηφισιά , τηλεσίγραφο , με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο , προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, (λιμένες ,αεροδρόμια κλπ),για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθηση του στη Αφρική . Μετά την άρνηση του δικτάτορα (το γνωστό «όχι») , ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα. Ο πόλεμος κράτησε δυο χρόνια και κατά την διάρκειά του οι έλληνες πολέμησαν

ηρωικά και οι γυναίκες ελληνίδες πρόσφεραν κι αυτές μεγάλη βοήθεια , πλέκοντας μάλλινα ρούχα , κουβαλώντας τρόφιμα και πολεμοφόδια , πρώτες βοήθειες στους

τραυματισμένους κι ότι άλλο χρειαζόταν .



ΚΑΙ ΕΡΩΝΑ ΝΟΥΡ

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28^η Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε Ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύτερου, στην Κηφισιά, τηλεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, (λίμνες, αεροδρόμια κ.λ.π.), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεων του για τη μετέπειτα πρόωγσή του στην Αφρική. Μετά την άρνηση του δικτάτορα (το γνωστό «όχι»),ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα. Ο πόλεμος κράτησε δύο χρόνια και κατά τη διάρκεια του οι Έλληνες πολέμησαν ηρωικά και οι γυναίκες Ελληνίδες πρόσφεραν κι αυτές μεγάλη βοήθεια , πλέκοντας μάλλινα ρούχα , κουβαλώντας τρόφιμα και πολεμοφόδια πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους κι ότι άλλο χρειαζόταν.



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΕΟ

28^η Οκτωβρίου 1940

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28 Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύτερου, στην Κηφισιά, τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, (λιμένες, αεροδρόμια κπλ.), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Μετά την άρνηση του δικτάτορα (το γνωστό «όχι»), ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα.

Ο πόλεμος κράτησε δύο χρόνια και κατά τη διάρκειά του οι Έλληνες πολέμησαν ηρωικά και οι γυναίκες Ελληνίδες πρόσφεραν κι αυτές μεγάλη βοήθεια, πλέκοντας μάλλινα ρούχα, κουβαλώντας τρόφιμα και πολεμοφόδια, πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους κι ότι άλλο χρειαζόταν.



Μαχμούντ, Άγγελος

28^η Οκτωβρίου

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28^η Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύτερου, στην Κηφισιά, τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, (λιμένες, αεροδρόμια, κλπ.), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθησή του στη Αφρική. Μετά την άρνηση του δικτάτορα (το γνωστό «όχι»), ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα.

Ο πόλεμος κράτησε δύο χρόνια και κατά τη διάρκεια του οι Έλληνες πολέμησαν ηρωικά και οι γυναίκες Ελληνίδες πρόσφεραν κι αυτές μεγάλη βοήθεια, πλέκοντας μάλλινα ρούχα κουβαλώντας τρόφιμα και πολεμοφόδια, πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους κι ότι άλλο χρειαζόταν.



28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28^{ης} Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρεσβής

στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκρατσι επεδώσε ιδιοχειρά στον Έλληνα δικτακτορά Ιωάννη

Μεταξά, στην οικία του δεύτερου, στην Κηφισία τελεσιγράφο, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθωρία, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, [λίμνες, αεροδρομία κλπ.], για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεων του για τη μετέπειτα προώθηση του στην Αφρική. Μετά την αρνήση του δικτακτορά (το γνωστό «όχι»), Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα. Ο πόλεμος κράτησε δύο χρόνια και κατά τη διάρκεια του οι Έλληνες πολεμήσαν ηρωικά και οι γυναίκες Ελληνίδες προσέφεραν κι αυτές μεγάλη βοήθεια, πλεκόντας μαλλίνα ρούχα, κουβαλώντας τροφίμα και πολεμοφόδια, πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους κι ότι άλλο χρειαζόταν. .



Κωστας Σουπχι

28 Οκτωβρίου 1940

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940 , ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δευτέρου , στην Κηφισιά, τηλεσίγραφο , με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου , (λιμένες, αεροδρόμια κ.λ.π.) , για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Μετά την άρνηση του δικτάτορα (το γνωστό «όχι»), ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα. Ο πόλεμος κράτησε δύο χρόνια και κατά τη διάρκειά του οι Έλληνες πολέμησαν ηρωικά και οι γυναίκες Ελληνίδες πρόσφεραν κι αυτές μεγάλη βοήθεια , πλέκοντας μάλλινα ρούχα , κουβαλώντας τρόφιμα και πολεμοφόδια , πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους κι ότι άλλο χρειαζόταν.

Δήμητρα και Κατερίνα



28^η Οκτωβρίου 1940

Τις πρώτες ώρες της 28^{ης} Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δευτέρου, στην Κηφισιά, τηλεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, (λιμένες, αεροδρόμια κλπ.), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεων του για τη μετέπειτα προώθηση του στην Αφρική. Μετά την άρνηση του δικτάτορα (το γνωστό «όχι»), ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα.

Ο πόλεμος κράτησε δύο χρόνια και κατά τη διάρκεια του οι Έλληνες πολέμησαν ηρωικά και γυναίκες Ελληνίδες πρόσφεραν κι αυτές μεγάλη βοήθεια, πλέκοντας μάλλινα ρούχα, κουβαλώντας τρόφιμα και πολεμοφόδια, πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους κι ότι άλλο χρειαζόταν.



Πετρούλα

Αντωνία

28^η Οκτωβρίου 1940

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28^{ης} Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε Γράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύτερου, στην Κηφισιά, τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, (λιμένες, αεροδρόμια κλπ.), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Μετά την άρνηση του δικτάτορα (το γνωστό όχι), ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα.

Ο πόλεμος κράτησε δύο χρόνια και κατά τη διάρκεια του οι Έλληνες πολέμησαν ηρώμως και οι γυναίκες Ελληνίδες πρόσφεραν κι αυτές μεγάλη βοήθεια, πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους κι ότι άλλο χρειαζόταν.

Αναστάσης Άλκης


